

De Vriethof op en neer

Koeplèt:

Es saoves de winkels geslote zien,
D'n hiemel vol stare steit.
Daan is geine mins mie in Mestreech,
Dee neet nao de Vriethof geit.
Es veer goon wandele, op en neer,
Op de maot vaan e lekker meziek.
Daan veule veer euz Mestrechteneer,
daan zien veer d'n hiemel te riek.

Refrein:

De vriethof op en neer,
De vriethof op en neer,
Jao op de Vriethof dao zien veer zoe geer,
Es echte Mestrechteneer.

Koeplèt:

Es de sjeut vaan de Momus gevalle zien,
Daan is 't Karneval.
Daan is op de Vriethof lol, plezeer,
Daan is op de Vriethof bal.
Dao weurt gesprónge, gedans, gehóts,
Die daog zien veur vräög en vermaak.
Daan weurt door verkleijders um de kiejos,
'nne siereling gemaak.

Koeplèt:

En zaogste al ins e meidske geer,
Wat ma nog neet wete mog.
Daan truusdeste diech ederskier mer weer,
lech zeen 'r oppe Vriethof toch.
En waors 't dao daan 'ns get drök,
Waor noonk of tant soms d'rop,
Daan gingste stiekem mer de weeg,
Langs Dickhout 't kluusterke op.

