

Vlinderkes

Koeplèt:

Knappe manne zeen iech zoe geer,
Mien hertsje dat geit daan tekier.
Iech haw dat neet tege, 't geit vaan allein,
't gebäört miech toch ederskier.
De leeftied maak ouch veur miech niks oet,
Of 't joonk is of al aajd.
Meh wat iech daan ouch zeker weit,
't geit zoe wie 't geit.

Refrein:

Iech höb vlinderkes in miene boek,
En dao weur iech toch flink door getoek.
Jao die dinger die goon miech te kier,
Es iech diech zeen ederskier.
Iech höb vlinderkes in miene boek,
En dao weur iech toch flink door getoek.
Mien hertsje dat klop,
En kump neet mie stop.
Iech höb vlinderkes in miene boek

Koeplèt:

Es iech 'ne knappe maan zeen,
Daan bin iech weer hiel gaw verkoch.
Iech laot 't gebäöre, iech laot 't mer goon,
'ch bin aon de manne verknoch.
En höb iech weer eine aon d'n haok,
Dink iech "wat moot iech hei mèt".
Iech weit 't wel, iech weit 't wel,
Dee kump neet in mie bèd.