

Naor Luik en terök

Refrein:

Veer vaare gans naor Luik en terök,

Ho-la-hi-a-ho

Veer bukke us bijj eder brök,

Ho-la-hi-a-ho

Umtot hijj niks te zoepe vèlt, goon veer noe mèt de boot,

Dee driif euz gans naor Luik, das beter es te voot.

De zwumbrook en 't badpak, jao dat kriege veer kedo,

Ho-la-hi-a-ho

Koeplèt:

Iech kwaom vanmör'ge, m'n vrun weer tege,

Zie hadde nao e fees, nog doors gekrege,

De kaffees waore tow, toen höb iech mer gezag,

Kom met naor Luik dao kriegste beer bijj daag en nach.

Koeplèt:

Veer zien toen same, door Luik gekrope,

Dat hadste moote zien, zoe gans bezope.

't Waor gezèllig tot iech in de gate kreeg,

De boot is lek, dat weurd dus laope naor Mestreech.

