

Sjarel

Refrein:

Och Sjarel, kom noe nao bove tow en lègk diech in de bèd,
Kreigste neet genóg vaan zoe te springe awwe gek,
Val neet vaan d'n trap aof, aanders brikste d'nne nek,
Och leve Sjarel kom noe nao bove tow en lègk diech in de bèd,
Mör'ge gaon iech mèt op stap daan weurste neet zoe zaat,
Daan kreigste koffie en limmenaad.

Koeplèt:

Sjarel ging mèt Vastelaovend, unne kier allein op stap,
Zellef maakte heer zie pekske, dat had heer 'm fein gelap.
Zingend ging heer door de straote, droonk get dröpkes en get beer,
Wie 'r eind'lik veur z'n deur stoong, sloogde klok al hallef veer,
Ze vruijke die zag toen, dat maagste neet mie doen.

