

Lerang

Koeplèt:

Merieke had 'ne leve jong,
Mèh dee waor zoe verlege.
En wat 't meitske ouch verzon,
't zaot 'r altied tege.
Mèh ins bij 'nne blinne moer,
Dao weurt ze obstenaot,
En fluustert stèl'kes in z'n oer:
iech geef diech eine raod:

Refrein:

Lerang bis neet zoe bang ,
Geef miech e muilke, geef miech e muilke .
Lerang bis neet zoe bang ,
Geef miech e muilke, op m'n wang.
De höbs toch sjans pak d'ne kans,
Iech bin verleeft dus ezzebleef,
Doeg noe 'ns neet serieus,
Geef miech e muilke op m'n neus.
Lerang bis neet zoe bang,
Geef miech e muilke, op m'n wang.

