

Laot de boel mer goon

Refrein:

Laot de boel mer goon,
Al drejt de wereld neet mie roond,
Al löp de Maos hijj laanksem leeg,
Blief dao noe neet stoon,
Geef miech d'n hand kom mèt miech mèt,
Iech bring diech zingend door Mestreech,
Laot de boel mer goon,
Nao e gans jaor höbbe veer 't euz verdeend,
En prakkezeer noe neet zoe zier,
Vier Vastelaovend want de leefs mer eine kier.

Koeplèt:

D'n aofwas op de stein is get veur ore,
Veur pótse, zuige, stöbbe geinen tied,
Me werrek jao dat maag nog eve dore,
Blijf lekker toes; höb gaaroet geine spiet,
Iech dingk allein mer aon de drei daog laank,
Tot 't mer bars noe gaon iech miene gaank.

