

Daan veul iech miech Mestreechteneer

Refrein:

Geef miech e pötsje beer,
Daan veul iech miech Mestreechteneer.
Trèk miech e pekske aon,
Daan loup iech mèt veuraon.
Want es Mestreechteneer,
Gaon iech dreij daog mèt vööl plezeer.
Vaan de Vriethof tot Maos,
Boe de Bonte Störrem raos.

Koeplèt:

Blief neet stoon te loere, wie 'n moerblom aon de kant,
Doeg diech gaw e pekske aon.
Kroep 'ns oet dien sjöllep en pak miech daan bijj de hand,
de zörreg aon de kant.

