

Daan goon de lempkes aon

Koeplèt:

Diech mèt dien treurige ouge,
Diech höbs verdreet.
Nachte laank ligks diech te wachte,
Mer de slieps neet.
Sleet diech neet op in dien kamer met al dien pijn.
Open de deur vaan dien hart, dat is zoe fijn.

Refrein:

Daan goon de lempkes aon,
Wie sterre bij volle maon.
Gans kort biejein,
Maak de nach toch zoe fijn.
Daan goon de lempkes aon,
wie sterre bij volle maon.
Zing daan dit leed,
Daan höbs diech gein verdreet.

Koeplèt:

Diech mèt dien treurige ouge,
Boe loerste naor oet ?
Kiek wie de zon weer geit sjeine,
Kiek door de roet.
Al dat verdreet in dien ouge,
Dat geit weer veurbij.
Kom veur dien traone te druge, hiel kort aon mien zij.

Koeplèt:

Diech met dien doezende druimme,
Euver l'amour.
Es dich bij miech weer in hoes bis,
Maak iech dat woer.
Kiek mer, de kins al weer lache,
De nach is veurbij.
En es diech lachs, jao, daan lache veer toch allebei.